

THUIS-STUDENT zijn voor de lessen van een Geshe, hoe aantrekkelijk kan dat zijn?

Ik wil beginnen met te benadrukken dat het bestuderen van de traditionele teksten belangrijk is voor je spirituele ontwikkeling en dat de mondelinge overdracht & de inspiratie van een levende leraar daarbij heel belangrijk zijn. Mocht je door omstandigheden niet in staat zijn om lijfelijk aanwezig te zijn, dan is de mogelijkheid om als thuis-student deel te nemen een goed alternatief. Dit geldt voor zowel studenten die willen kennismaken met de dharma en zich hier thuis in willen verdiepen, als voor studenten die al veel lessen volgen of hebben gevolgd maar door gebrek aan tijd, energie en/of financiële middelen (ook) kiezen voor het thuis-studentschap.

De meesten van ons denken misschien: Nou, ik krijg de code van het weekend, ik download de MP3 opnames en dan zoek ik het zelf verder wel uit, meer is het niet! Maar het thuis-studentschap heeft veel meer mogelijkheden dan dat. Omdat de lessen van de Geshe uit losse weekenden bestaan, die eenieder *een* hoofdstuk beslaan maar wel samen een geheel vormen, ben ik als studieleider gaan uitzoeken hoe de thuis-student meer betrokken kan worden (indien gewenst) bij wat er in de weekenden zelf gebeurt. Enerzijds betekent dat, dat je als student een combinatie kan maken welke weekends je aanwezig bent en welke weekends je thuis-student bent en daarbij meer onderdeel uitmaakt van de groepssituatie als geheel, anderzijds profiteer je dan ook van al het materiaal wat tijdens de lessen zelf wordt gemaakt. Er worden discussievragen gemaakt die nauw aansluiten bij de les, flipovers door de vertaler die de lessen verhelderen cq. ondersteunen (ze worden gefotografeerd en per email toegestuurd), een woordenlijst van dharmawoorden Engels-Nederlands-Tibetaans die in het desbetreffende weekend aan de orde zijn gekomen (al beheers je het Engels voldoende, dharma-woorden zijn daarbij toch een ander vak zozegd!) Geshe-la maakt na ieder weekend examenvragen die betrekking hebben op wat hij vindt dat we zo'n weekend zouden moeten onthouden. Het examen achteraf (optioneel) kan zowel in het Nederlands als in het Engels gedaan worden (schriftelijk), die keuze is aan jezelf!

Daarnaast staat op de website een algemene boekenlijst, de artikelen uit het Maitreya Magazine die gaan over het desbetreffend hoofdstuk en uiteraard al het ondersteunende materiaal van het FPMT Basic Program. Thuis-student zijn kost 1/3 van de cursusprijs. Als je af en toe een weekend aanwezig bent betaal je voor dat weekend gewoon de cursusprijs. Je kunt per weekend beslissen of je die thuis wilt volgen, aanwezig wilt zijn of dat weekend overslaat. Uiteraard moet je dit wel tijdig aangeven. Dit hele palet aan mogelijkheden geeft eenieder de keuze op zijn/haar manier deel te nemen. Je niveau, inzet, betrokkenheid is helemaal zelf in te stellen. Ik deel dit met jullie om te laten zien dat ook het thuis-studentschap bijzonder aantrekkelijk kan zijn (al of niet part-time), bovendien is persoonlijk contact met mijzelf mogelijk per e-mail als ondersteuning van je studie & dharma beoefening. Ik zou zeggen: Grijp je kans(en)!

Succes met je studie & dharma beoefening,
Tenzin Chodron.