



Boodschap van Osel Hita

(Tenzin Osel Rinpochee is de reïncarnatie van onze stichter, Lama Thubten Yeshe. Vertaald door Maud Pijnappels)

Deze boodschap van Osel stond in het net uitgekomen jaarverslag 2008 van de FPMT. Voor informatie over Osel Hita kun je kijken op www.fpmt.org

Lama Yeshe leerde ons zo goed over zoveel aspecten van ons leven – religie, Boeddhisme, je geest, en het innerlijke universum dat we allemaal bezitten. Eén van de dingen waar hij ons over leerde was vergankelijkheid en hoe we allemaal veranderen; hoe we een vorm aannemen en die vorm weer verlaten, hoe energieën en dimensies veranderen.

Je kunt eigenlijk niet je verwachtingen projecteren op iemand en fantaseren over de toekomst, want dan doe je alleen jezelf pijn, stel je jezelf teleur. Je moet je ware leraar in jezelf vinden. Iedereen kan zeggen “ik heb de waarheid gevonden, kom en aanvaardt het”. Maar dat zal niet werken, omdat ieder van ons zijn eigen waarheid heeft, die we moeten vinden. De volle maan die midden in een donker bos schijnt kan je helpen je weg te vinden, maar het is niet DE weg. Veel mensen denken dat het licht het pad is, maar je gaat niet naar de maan. Je probeert uit het bos te komen. De volle maan helpt je alleen maar je weg te vinden.



Sommige mensen lijken te verwachten omdat dit Lama Yeshe's reïncarnatie is, dat die net zo zal zijn als Lama Yeshe. Maar vandaag is niet zoals Tibet vele jaren geleden, of zelfs zoals de hippies in Nepal en India in de jaren zeventig. De wereld is veranderd, dus probeer ik een andere manier van communiceren te vinden. Eén van die manieren is door muziek, film en audiovisuele technieken. In een film kun je zoveel verschillende verhalen verdichten. Je kunt muziek toevoegen, je kunt er verschillende omstandigheden en boodschappen instoppen. Alleen al de zonsondergang kan al genoeg zijn om je vrede te laten ervaren en je te helpen een moment van meditatie te vinden. Zo zijn er vele miljoenen mogelijkheden.

Het is één ding om te plannen, maar iets heel anders om het werkelijkheid te laten worden, maar voor nu, is dat wat ik hoop te doen. Ik ben echt, echt dankbaar voor alle steun en hulp die iedereen me heeft gegeven.

Photos: Courtesy of Osel

© Maitreya Instituut

